

«Να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο» (Α΄ Θεσ. 5:21)

Ο Λόγος της Ζωής αυτού του μήνα είναι μία από τις τελευταίες συστάσεις που απευθύνει ο απόστολος Παύλος στην κοινότητα των Θεσσαλονικέων: «Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα με διάκριση και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό»: Προφητεία και διάκριση, διάλογος και ακρόαση Αυτές είναι οι οδηγίες του Παύλου, προς την κοινότητα που πολύ πρόσφατα είχε δεσμευτεί να ακολουθήσει την οδό της πίστης. Μεταξύ των διαφόρων χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος έδινε μεγάλη σημασία στο χάρισμα της προφητείας. Ο προφήτης δεν είναι κάποιος που προβλέπει το μέλλον, αλλά είναι μάλλον κάποιος που έχει το χάρισμα να βλέπει και να κατανοεί την προσωπική και συλλογική ιστορία με την οπτική του Θεού. Αλλά όλα τα χαρίσματα καθοδηγούνται από το μεγαλύτερο απ' όλα, την αγάπη, την αδελφική αγάπη. Ο Αυγουστίνος της Ιππώνας υποστηρίζει ότι μόνο με την αγάπη μπορεί κάποιος να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις.

«Να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο.»

Αναφέρεται στο να μπορούμε να διακρίνουμε όχι μόνο τα ατομικά χαρίσματα, αλλά και τις πολλές δυνατότητες και την ποικιλία των απόψεων και των ιδεών που εμφανίζονται μέσω των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, ακόμη και εκείνων που συναντάμε τυχαία. Είναι σημαντικό να διατηρούμε την αυθεντικότητα στην καρδιά μας και επίσης να έχουμε επίγνωση των ορίων της δικής μας προσωπικής γνώμης. Αυτός ο λόγος της ζωής θα μπορούσε να είναι ένα σύνθημα που πρέπει να υιοθετήσουμε σε όλες τις καταστάσεις διαλόγου και αντιπαράθεσης. Ακούω τον άλλο, όχι απαραίτητα για να αποδεχτώ ό,τι λέει, αλλά επειδή μπορώ να βρω κάτι καλό σε αυτά που λέει. Αυτό βοηθάει να έχω ανοιχτό μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Σημαίνει επίσης να βάλω στην άκρη τον εγωισμό μου, από αγάπη και έτσι να δοθεί η ευκαιρία να οικοδομηθεί κάτι από κοινού.

«Να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο.»

Ο πατέρας Timothy Radcliffe, ένας από τους θεολόγους που παραβρέθηκε στη Σύνοδο των Επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας, δήλωσε ότι «το πιο θαρραλέο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη διάρκεια αυτής της Συνόδου είναι να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας για τις αμφιβολίες και τις απορίες μας, για οτιδήποτε για το οποίο δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις. Τότε θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον ως σύντροφοι στην αναζήτηση, ζητιάνοι της αλήθειας».

Σε μια συζήτηση με μέλη του Κινήματος, η Margaret Karram, πρόεδρος του Focolare, σχολίασε αυτόν τον προβληματισμό: «Όταν το σκέφτηκα, συνειδητοποίησα ότι πολύ συχνά δεν είχα το θάρρος να πω αυτό που σκεφτόμουν: ίσως από φόβο μήπως δεν γίνω κατανοητή, ίσως επειδή δεν ήθελα να πω αυτό που σκεφτόμουν, το οποίο θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη γνώμη της πλειοψηφίας. Συνειδητοποίησα ότι το να είμαστε "ζητιάνοι της αλήθειας" σημαίνει να έχουμε αυτή τη στάση εγγύτητας, ο ένας για τον άλλον, μέσα στην οποία όλοι θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός, όλοι μαζί αναζητούμε το καλό».

«Να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο.»

Αυτή είναι η εμπειρία της Αντία, η οποία συμμετέχει στην ομάδα ενός προγράμματος παραστατικών τεχνών Mosaico, που δημιουργήθηκε στην Ισπανία το 2017 με την ονομασία Gen Rosso Local Project. Αποτελείται από νέους Ισπανούς που προσφέρουν τη δική τους εμπειρία αδελφοσύνης μέσα από την τέχνη και τα εργαστήριά τους. Η Αντία λέει: «Αυτό είναι κάτι που συνδέεται με τις δικές μου αξίες: ένας κόσμος αδελφοσύνης, όπου καθένας (νέος, άπειρος ή ευάλωτος κ.λπ.) μπορεί να ζήσει τη δική του εμπειρία μέσα σ' αυτό το συναδελφικό σχέδιο. Το Mosaico με κάνει να πιστεύω ότι ένας κόσμος πιο αλληλέγγυος δεν είναι μια ουτοπία, παρά τις δυσκολίες και τη σκληρή δουλειά που συχνά αυτό συνεπάγεται. Μεγάλωσα δουλεύοντας ομαδικά, με διάλογο που μερικές φορές μπορεί να φαίνεται πολύ άμεσος και συχνά υποχωρώντας από τις δικές μου ιδέες που θεωρούσα αρχικά ότι ήταν οι καλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι ότι το «καλό» χτίζεται κομμάτι-κομμάτι, λίγο-λίγο, με τη συμβολή του καθενός από εμάς».

Επιμέλεια: Οικουμενική διεθνής ομάδα
του Λόγου της Ζωής